

De hulp van de Martin-Luther-Bund ging de afgelopen jaren naar kerken en gemeenten en:

Argentinië

Italië

Nederland

Slowakije

Brazilië

Kazachstan

Oekraïne

Slovenië

Chili

Kirgizië

Oezbekistan

Tsjechië

Estland

Kroatië

Oostenrijk

Wit-Rusland

Frankrijk

Letland

Polen

Zuid-Afrika

Groot-Brittannië

Liechtenstein

Roemenië

Zwitserland

Hongarije

Litouwen

Rusland

Ierland

Namibië

Servië-Montenegro



Ik interesseer me voor het werk van de Martin-Luther-Bund en de Luther Stichting. Ik wil donateur worden en ontvang gratis de informatiebulletins *Lutherischer Dienst (Duitstalig)* en *Nieuws Wereldwijd*.

Ik maak een bijdrage van €,... Per maand / kwartaal / halfjaar / jaar / eenmalig (doorhalen wat niet van toepassing is) over op de rekening van de Luther Stichting, Postbank 2 650 968 tnv Penningmeester Luther Stichting, Woudrichem, o.v.v. Donatie.

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoon

Opsturen aan: Lutherstichting
Berkenlaan 25, 9678 RT Westerlee,
E-mail: jibbo@planet.nl



Luther Stichting

Secretariaat: Jibbo Poppen
Berkenlaan 25, 9678 RT Westerlee
E-Mail: jibbo@planet.nl

Martin-Luther-Bund

Fahrstr. 15, 91054 Erlangen, Duitsland
E-Mail: info@martin-luther-bund.de

www.martin-luther-bund.de

Wereldwijde Lutherse Diaspora

Wederzijdse betrokkenheid

Luther Stichting



Wat zijn en wat doen de Luther Stichting en de Martin-Luther-Bund?

»De Martin-Luther-Bund is dienstbaar aan de opbouw en de instandhouding van lutherse kerken en gemeenten in de wereld. De bond wil, in verbondenheid met de lutherse belijdenisgeschriften, de in de verstrooiing levende zusters en broeders geestelijke en materiële steun bieden om samen te kunnen komen als gemeente van Christus« (Artikel 2 van de statuten).

De Martin-Luther-Bund is een samenwerkingsverband van Lutherverenigingen en -stichtingen die in de 19^e eeuw ontstonden, toen vanuit Duitsland emigranten naar Noord- en Zuid-Amerika trokken. Deze emigranten gingen met geestelijke en financiële steun van hun lutherse thuisgemeenten. Om de ondersteuning te organiseren ontstonden er plaatselijk verenigingen. Die zamen geld, boeken en andere materialen in voor de geloofsgenoten in den vreemde. De verenigingen vormden uiteindelijk de Martin-Luther-Bund. De hoofdzetel van de bond is Erlangen. Vanuit dit hoofdkwartier werkt een kleine staf, onder leiding van de secretaris-generaal. De Martin-Luther-Bund is in vele landen behulpzaam (zie verderop in deze folder).

De Luther Stichting werd in 1972 opgericht en is een van de buitenlandse verenigingen/stichtingen van de Martin-Luther-Bund. De Luther Stichting onderhoudt het contact namens lutherse gemeenten en instellingen



in Nederland en steunt projecten. Verschillende gemeenten in Nederland ontvingen in de loop der jaren ook zelf steun. Bijvoorbeeld als bijdrage in de restauratie van het kerkgebouw. De Martin-Luther-Bund ondersteunde ook de uitgave van publicatie »De Lutheranen in Nederland« van ds. C. C. G. Visser.

Was de hulp in de begintijd vooral gericht op gemeenten in Noord- en Zuid-Amerika (Verenigde Staten en Brazilië), de afgelopen tientallen jaren is er veel steun verleend aan kerken in Oost-Europa en Rusland. Er moest veel worden geïnvesteerd in de opleiding van predikanten, de restauratie en bouw van kerken en het opzetten van het kerkenwerk.

De Martin-Luther-Bund geeft niet alleen financiële steun. Er wordt ook veel praktische hulp geboden. Ondermeer bij de voorziening van theologische literatuur voor de predikanten en van catechetisch materiaal voor de gemeente-opbouw. Ook wordt de productie van nieuwe gezangboeken en liturgisch materiaal ondersteund. Voor dit onderdeel is de afdeling **Sendschriften-Hilfswerk** verantwoordelijk.

In de gebouwen van de Martin-Luther-Bund in Erlangen bevindt zich ook wooneenheden voor studenten. Dit is het **Auslands- und Diasporatheologenheim**. De stad Erlangen heeft een universiteit met een lutherse theologische faculteit.

Er komen veel studenten uit lutherse diasporakerken, die hier hun studie tot predikant volgen of aanvullen. Ook studenten van andere confessies, bijvoorbeeld uit de orthodoxe kerken in Oost-Europa, maken van de woonmogelijkheden gebruiken. Zo krijgt de oecumene een praktische toepassing.

Elkaar kunnen verstaan is in alle facetten van het leven belangrijk. Omdat Duits in lutherse kerken veelal voertaal is, organiseert de Martin-Luther-Bund sinds 1982 **taalcursussen Duits** voor pastores, theologie-studenten en kerkelijk werkers.

Er zijn tegenwoordig velerlei gedachten over de vernieuwing van de kerk. De christenen, die in de Martin-Luther-Bund samenwerken, zijn er van overtuigd dat de kerk leeft door de **verkondiging van het Woord van God en door de bediening van de Sacramenten**. De Martin-Luther-Bund beschouwt het lutherse erfgoed, dat is de zekerheid dat mens en wereld alleen vernieuwd kunnen worden **door Gods genade**, als een noodzakelijke bijdrage voor de voortgang van het oecumenische gesprek.

Voor een bijzonder accent zorgen de **buitenlandse verenigingen**. Zoals die in Chili, Brazilië, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Nederland.

